



# KURUKSHETRA<sub>VZW</sub>

Humanitaire hulp aan melaatsen, zieken en daklozen in Noord-India

secretariaat: Moortebeekstraat 102, 1700 Dilbeek, 02/465 82 49 h.rondou@belgacom.net

## Nieuwsbrief maart 2010

Beste leden en allen die Kurukshetra een warm hart toedragen,

Maart 2010: tijd voor een nieuwsbrief met de stand van zaken over onze projecten voor de armsten in India.

Dank zij de steun en inzet van velen mochten we 2009 met een tevreden gevoel afsluiten. Niet alleen was er een groeiende verkoop van de Brahmapuri-producten, wat levensnoodzakelijk is voor de melaatsenkolonies, maar tevens slaagden we er in om giften te verzamelen voor een recordbedrag van 19.000 Euro. Deze giften werden persoonlijk overhandigd door de mensen die de 3 projecten tijdens december-januari in India bezochten.

We geven in deze nieuwsbrief dan ook enkele verslagen van hun indrukken en ervaringen.

Met tevredenheid en dankbaarheid hebben we ook kunnen zien hoe de gezamenlijke inzet ons tot een hechte ploeg smeedde, vol vertrouwen naar elkaar toe. Ook zien we een evolutie in onze verbondenheid met het maatschappelijk weefsel. Niet alleen is er een engagement in plaatselijke initiatieven in zake ontwikkelingssamenwerking in Antwerpen en Aalst, ook werd er dank zij de gedreven inzet van enkele leden werk gemaakt van een voorstellingspakket voor de scholen.

Toch brengt ook dit jaar ons nieuwe uitdagingen:

- de melaatsen van KKM die meer en meer afhankelijk worden van schenkingen;
- Sivananda Home dat onderdak, verzorging en verpleging biedt aan een nog steeds groeiend aantal noodlijdenden zowel op geestelijk als lichamelijk gebied. Sivananda Home blijft een balans zoeken tussen de zich aandienende patiënten en de beschikbare opnamecapaciteit en de daaraan gekoppelde financiële noden;
- Village-Aid dat voor een groot deel van onze giften afhangt;
- de veranderende economische en sociale realiteit in België en de wereld.

We zijn ervan overtuigd dat met de nodige verbondenheid en inzet we ook in 2010 een warme en bezielde werking verder kunnen uitbouwen die nog meer steun biedt aan onze noodlijdende medemensen in het verre India.

Veel inspiratie en inzet.



*Brahmapuri*

## Bedenkingen van Bangaraiah, mede-oprichter en medisch werker van KKM

Het ging allemaal heel nederig van start in 1965. Met een dozijn patiënten, enkele spinnewielen en twee weefgetouwen startte Agnes Kunze het project. In 1967 werd Pierre Reyniers haar rechterhand en is dat gebleven tot het overlijden van Agnes in 1998.

Intussen was KKM opgericht, een coöperatieve vereniging, en onze weefwerken werden naar het buitenland uitgevoerd.

De volledige last en verantwoordelijkheid rust nu op de schouders van Pierre, onze oudste broer. Hij blijft trouw aan de oorspronkelijke opzet, in overeenstemming met de Indiase traditie en moet tegelijkertijd rekening houden met de groeiende commerciële sfeer en hardnekkig blijven opkomen voor het voortbestaan van onze minderheidsgroep.

We kijken uit naar een groep of vereniging (NGO) die de druk van hem kan overnemen of met hem delen... kandidaten die zich aandienen, trokken zich na enige tijd terug.

We weten niet wat de toekomst voor ons inhoudt. We zijn er ons van bewust dat we ondanks alles onze productiviteit op peil moeten houden om te overleven en om oude ex-werkers te verzorgen. We kunnen niet ontkennen dat we steeds meer afhankelijk zijn van donaties, maar optimistisch als we altijd zijn, hopen we om grotendeels door ons werk in ons onderhoud te kunnen blijven voorzien en onze afhankelijkheid op een redelijk peil te houden.

Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om jullie oprecht en hartelijk te danken voor de hulp en aanmoediging, moreel en materieel, op verschillende manieren, groot en klein, verspreid over zoveel jaren.



*Een dagje ouder*

## SIVANANDA HOME

6 januari 2010: we zijn op weg naar Sivananda Home, het dispensarium voor melaatsen dat later uitgroeide tot opvangtehuis voor mentaal en fysiek gehandicapten in het hartje van Laxmanjhula nabij Rishikesh.

We hebben een afspraak gemaakt met Janny, de Nederlandse verpleegster die hier al 15 jaar met hart en ziel werkzaam is. De patiënten zijn als haar familie.

Janny ontvangt ons hartelijk op het overdekte terras dat ondertussen ook vol staat met bedden. Sivananda Home kan normaal 50 patiënten opnemen, maar nu zijn er reeds meer dan 70.

Sivananda Home is sinds 2008 uitgebreid met een nieuw gebouw met een bijkomende capaciteit van ondertussen 24 bedden. Janny uit haar bezorgdheid over de komende Kumbamela, die om de 12 jaar haar hoogtepunt vindt in Haridwar, niet ver van Rishikesh. Deze Kumbamela zorgt altijd weer voor een nieuwe stroom van patiënten die dikwijls aan de kant van de weg achtergelaten worden. Dat betekent een bijkomende belasting voor Sivananda Home.

Terwijl ze praat valt ons op hoe volledig ontspannen en ontvankelijk zij is, ondanks het constante beroep dat patiënten en verzorgers op haar doen. We maken, op haar verzoek, een rondwandeling door het huis. We vragen haar of we extra foto's mogen maken van de patiënten en het huis, dit om het thuisfront een actueel beeld te geven van dit projectonderdeel van de Stichting Kuruksheetra.

We bezoeken de verschillende vertrekken van zowel het "oude" als het nieuwe gebouw, die er ondertussen fantastisch uitzien...

We zien oude bekenden, maar merken ook nieuwe gezichten op. Janny vertelt dat die nieuwkomers zich af en toe echt een plaatsje moeten zien te veroveren in de "gemeenschap". Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot.

De patiënten laten zich graag fotograferen en genieten van de aandacht. Iedereen oogt vrolijk. De jaarlijkse giften van

de Stichting Kuruksheetra hebben hun weg werkelijk goed gevonden.

We gaan met Janny buiten de poort nog een kopje koffie drinken. Geweldig, want Janny's eerste prioriteit is altijd "het home en de patiënten".

We nemen daarna afscheid van de mensen en natuurlijk van de langharige huishond, die intussen wel een dagje ouder wordt maar opmerkelijk fit oogt.

Janny komt dit jaar voor een paar weken naar Nederland om haar familie te bezoeken en haar visum te verlengen en we hopen haar dan ook even hier te ontmoeten.

Als we Sivananda Home verlaten, hebben we het gevoel dat hier, naast een plaats waar hulp, verzorging en verpleging geboden wordt ook weer levensvreugde en hoop in soms uitzichtloze situaties kan ontstaan.

*Prabhat en Bert*

## VILLAGE AID in de Himalayas

20 december 2009, 8u30

Met 9 zijn we, vrienden van Kuruksheetra, om dit project in afgelegen bergdorpen te gaan bezoeken. We logeren bij swami Premananda, een monnik met een enorm groot hart, en wachten op de dokter en de verpleegster die ons zullen voorrijden.

Eens we de stad uit zijn, is het een wondermooie rit door een woeste vallei. De aanwezigheid van de mens is enkel merkbaar aan de vele aangelegde terrassen. Tot op grote hoogte wordt hier afwisselend rijst en tarwe geteeld, en fel gegeerde bergaardappelen. We rijden en klimmen, slingerend ... tot waar de weg ophoudt. Bij een half vervallen, roestige brug over de bergbeek staan enkele gebouwtjes en een theekraampje. Hier wordt met hulp van onze chauffeurs de dokterstent opgezet, het uithangbord wordt aan een gevel vastgemaakt, iemand komt een tafeltje en een stoel aandragen ... de raadpleging kan beginnen.

Een tweetal zieken zit al te wachten op een muurtje bij de brug. Sinds 4 jaar komt de dokter hier wekelijks langs en de arme bewoners van de omliggende bergdorpen maken er graag gebruik van omdat er geen andere medische voorzieningen zijn in de streek. Ze betalen slechts enkele roepies voor het consult en de medicijnen zijn gratis.



*Berghospitaal*



*Bergdorpen*

Terwijl de dokter zijn patiënten onderzoekt, bedeeft de verpleegster de medicijnen. Elkeen krijgt net genoeg pilletjes of zalf voor een week. Spuitjes worden in de tent toegediend.

Druppelsgewijs zakken de zieken af langs de bergpaadjes, sommigen met een kindje op de arm, anderen ondersteunen een zieke ouderling.

Terwijl de dokter doorgaat met zijn werk, besluiten we één van de paadjes te volgen. Het is een zwaardere klim dan we vermoedden, steil met losliggende stenen.

We kruisen ezels die met een vracht op de rug de hoger gelegen dorpen bevoorraden en we ontmoeten nog meer patiënten voor de dokter. De zon begint alles aardig op te warmen wanneer we zo hoog zijn dat we meer zicht hebben op de omliggende bergen. Nu pas realiseren we ons hoeveel dorpjes hier verspreid op de flanken liggen. Honderden mensen die geen onmiddellijke toegang hebben tot de weg en die hier geïsoleerd leven van de wereld die wij kennen. Nu pas beseffen we hoe zinvol het project Village Aid in dit gebied is.

We zien schapen en geiten en veel hopen rijststro en verwonderde, hartelijke mensen.

Het is bijna middag als we weer bij de dokterstent komen, de raadpleging zit erop.

Een dertigtal mensen, vele onder hen met longkwalen vanwege het winterseizoen, werden geholpen.

Tijdens de terugrit praten we na over de overweldigende indrukken en beseffen we het bijzondere van dit bezoek.

Na het middagmaal vertelt de dokter ons dat de bijdrage van Kurukshetra meer dan de helft van de werkingskosten van dit project dekt. Elke week gaat hij op drie verschillende plaatsen langs. Hij en swami Premananda drukken ons op het hart dat onze hulp kostbaar is in deze bergstreek. We beloven dat we ons best blijven doen....

## **Kurukshetra en ruimere ontwikkelings-samenwerking.**

Als vzw met een humanitair doel staan we niet op onszelf. Talrijke verenigingen en mensen met een warm hart voor elkaar en voor de derde wereld zetten zich met veel toewijding in voor een verscheidenheid aan projecten op verschillende continenten.

Samen staan we sterker en kunnen we, in verschillende lagen en structuren, meer op het beleid drukken.

We vonden het dan ook belangrijk aan te sluiten en uit te wisselen in een breder raamwerk. Concreet gebeurt dat momenteel in diverse steden waar een raad voor ontwikkelingssamenwerking bestaat, meer bepaald in Antwerpen in "AROSA" (Antwerpse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) en in Aalst in het "RIS" (Raad voor Internationale Samenwerking). Buiten het bijwonen van de vergaderingen van deze raden zijn we ook breder actief, zo is onze vertegenwoordigster in de Antwerpse raad ook jurylid voor het goedkeuren van stadssubsidies voor verschillende ontwikkelingsprojecten. In Aalst werken we nauw samen met de stad op gebied van beleid en werd er ook deelgenomen aan de actie 11.11.11 en het jaarlijkse wereldfeest "Casa Del Mundo".

Deze bundeling van krachten en de uitwisseling van ideeën heeft niet alleen onze kijk op samenwerking en onze vriendenkring verrijkt, maar bracht ook een appreciatie van de respectievelijke stadsbesturen voor onze projecten mee. Zo kregen we zowel van Antwerpen als van Aalst een subsidie van ongeveer 3.000 Euro elk voor "Village Aid". Het gaat om steun voor de medische kampen in de bergdorpen enerzijds en de aankoop van een ECG voor het hospitaaltje in Uttarkashi anderzijds. Waarvoor onze welgemeende dank.



Swami Premananda



Janny en Prabhat

## ***alle hulp is welkom***

Alle lidgelden en giften die we via eenmalige of bestendige bankopdrachten ontvangen gaan volledig naar de projecten:

- de KKM melaatsenkolonies
- Sivananda Home, opvangcentrum voor zieke daklozen
- Village-Aid: medische hulp in de afgelegen bergdorpen van Uttarkashi

Kurukshetra rekeningnr. **001-2870121-64**  
BIC BEBABEBB  
IBAN BE 29 0012 8701 2164

*Kurukshetra vzw, Boerendijk 95, BE - 2180 Ekeren*

